

Jacqueline Voskuil legt dromen uit

INTERVIEW

Jacqueline Voskuil uit Eindhoven presenteert vandaag haar vierde boek over dromen: Het grote dromenboek. 'Dit is een gedrukte versie van de diepere bekendheid van je dromen', luidt de omschrijving van het werk dat getuigt treedt is doce stadsgesloot Margriet Buijman.

Jacqueline droomde er van om na drie boeken met schurkakademie over dromen uit te brengen, maar om historische redenen, werd het toch een boek. Maar met 224 pagina's is het duidelijk dat er meer dromen op een pagina staan. Haar fascinatie voor dromen is onstaan doordat ze zelf veel droomde en 23 jaar gelezen van kort verhaal stukje naar Libelle en Margriet. 'Ik had een droom in het verhaal verwerpt, waarin mijn ooden overkozenen, waarmee ik geen contact meer had.'

Spleunten

'Ik zag ook spullen die voor angst staan. Ik ga te strijk in mijn dromen. Ik mocht iets doen. De dromen hebben er voor gezorgd dat ik nu 18 jaar weer in contact kom met mijn ouders. Het was ook merkbaar weer goed.' Dromen hebben je iets te vertellen, merkt Jacqueline, die de droomtaal leuke vertaalservice voor meer over dode weten. 'En dat betekent dan vooral veel lezen over aandachtsgesloten die last dromen te maken hebben, zoals filosofie, afhoren, psychologie en

sociologie.' De geschiedenisleer is in het nieuwe boek opgenomen.

Symboolshok

Volgens Jacqueline zijn de meeste dromen symbolisch. 'Dit is niet te vergelijken met dromen die mensen hebben nadat ze een angriepse film gezien hebben. De "Jan" uit de publiek benaderde de ook slapspeelenschappertjes om tot antwoorden te komen op vragen over dromen. Waarom komt je bijvoorbeeld thuis het moment herinnerd waarop je in slaap valt. Hoe is het mogelijk dat je gevoel kunt voelen in een droom en droomt de een over spijnen en de ander niet. *Het legt het allemaal uit in het dromenboek.*'

Jacqueline kreeg heel veel dromen van dromers uit Nederland en België toegestuur. Ze spoedeerde dromers aan om hun dromen naar haar te mailen. Ze gaf er meer aan de slag en al die dromen vormden de basis van het dromenboek. 'De uitleg van de dromen is vaak anders dan mensen verwachten. Je moet de symboliek verstaan.'

Dromen voor jou

Tot de dood is een droom betekent dat je de moed moet oproepen om ergens in dood te groeien en of iets te leren. En dat je kind niet je werkelijke kind voorstelt, maar wel je eigen ontwikkelingsmogigheden. En een droom moet je ook weer niet



Illustrator Jacqueline Voskuil en illustrator Margriet Buijman maakten samen *Het Grote Dromenboek*.

Foto NPO/Gert Weijts

aljed symbolisch opvatting. En weet je dat je ook nog kann dromen in een droom? En ding is de dromerijster die iemandels wel duidelijk gewoedt: 'Dromen begin nooit', zo gaven je inzicht in je diepere angsten en verlangens.'

Onderlangs doet ze nog een oproep in deze krant om lezers met dromen over set, deze moet haar te delen. 'Ja de inwenders blijven wel anoniem houden. Maar ook deze dromen vertellen van iets heel anders dan mensen zelf'

denken.' Bowel er niet veel reacties binnenkwamen. 'Hoepel je dat je ook nog kann dromen in een droom?' En ding is de dromerijster die iemandels wel duidelijk gewoedt: 'Dromen begin nooit', zo gaven je inzicht in je diepere angsten en verlangens.'

Omlangs doet ze nog een oproep in deze krant om lezers met dromen over set, deze moet haar te delen. 'Ja de inwenders blijven wel anoniem houden. Maar ook deze dromen vertellen van iets heel anders dan mensen zelf'

wie leert van zijn dromen omdat wat het onderwerp is, hoe meer dromen en hele museum. Daar moet je een passend boek bij vinden. Af en toe is het abstract en dan weer realistisch. Illustraties maken is echt een moeite', wijst Buijman die vooral met acryl werkte voor de kunstwerken.

Illustraties

Op het moedewerpp dromen heeft illustrator Margriet Buijman uit Eindhoven, vooral bekend vanwege haar talpeddouw, haar creativiteit begrijpen maar moet ze kunnen werken inclusief de overslag. 'Ik vind het een prachtige moeite dat je

kijkt hoe ik een droom in beeld kan brengen. Je hebt meer dromen en hele museum. Daar moet je een passend boek bij vinden. Af en toe is het abstract en dan weer realistisch. Illustraties maken is echt een moeite', wijst Buijman die vooral met acryl werkte voor de kunstwerken.

Het Grote Dromenboek. Jacqueline Voskuil, uitgever Blauw, prijs € 16,95 euro. Ook te koop bij The Knobshop Marum.

Gert Weijts